

Grensverleggers

Heidy van Beurden –
We doen het gewoon

In tv-programma's hebben we het al vaker kunnen zien: tot diep in de nacht gastheer zijn en 's ochtends vroeg weer opgewekt ontbijt serveren valt niet mee. Het runnen van een B&B, hotel of lodge is zeven dagen in de week een 24 uurs-job. Toch is het voor veel mensen een droom en veel Nederlanders doen het ook gewoon. Voor het boek *We doen het gewoon* verzamelde schrijfster Heidy van Beurden zeventien ervaringen van avontuurlijke ondernemers die in verschillende landen een nieuwe carrière begonnen. Zo kunnen we lezen hoe een oude Zweedse school werd omgebouwd tot modern guesthouse, hoe je een ecolodge start in Nieuw-Zeeland of van een oude Portugese fruitboerderij een hotel kunt maken. Een opvallend verhaal is dat van een groep Rotterdamse surfvrienden die in de jungle in Costa Rica, aan de stranden van de Grote Oceaan, de lodge Rancho Burica ontwikkelde. Er zijn 28 slaappleaatsen en gasten krijgen



gezelschap van aapjes, leguanen en schildpadden.

De sfeervolle interviews, waarin naast succesverhalen

ook frustrerende ervaringen aan bod komen, worden telkens afgesloten met adviezen. Voor Brazilië krijgen we bijv. de tip: eerst een goed netwerk bouwen. Dat helpt bij zaken als koop, vergunningen en contracten. En voor Griekenland: doe het niet. Tenzij je een Griekse partner

hebt. *We doen het gewoon* is een rijk geïllustreerd leesboek voor iedereen die graag over passies leest en inspirerend voor mensen die zelf grensverleggende ambities hebben.

Maaïke Staffhorst

Uitg. Vandorp Educatief; 165 blz.; € 19,95.

Genre: carrière

